

Hizkia laat een brief aan God zien

Boven op de stadsmuur van Jeruzalem hebben inwoners en soldaten een goed uitzicht over de vlakte beneden hen. Het is niet mooi wat ze zien; een enorm tentenkamp, honderden soldaten, wapens en strijdwagens van de vijand. Wie zijn dat? Het zijn de soldaten van koning Sanherib.

Koning Sanherib is op oorlogspad. Hij wil de stad overerven zodat het volk Israël ook bij zijn machtige rijk gaat horen. Koning Sanherib wil dit land erbij, en dit volk vernederen, zijn macht tonen.

Drie belangrijke knechten van koning Hizkia lopen naar de stadspoort. De deuren gaan open. Daar ontmoeten de knechten de commandant van de vijand. De commandant begint hard te praten: 'Ik geef jullie een boodschap van mijn koning Sanherib. Op wie vertrouwen jullie nu eigenlijk? Op je leger? Op je dikke stadsmuren? Op hulp van de buurlanden? Vergeet het maar! Jullie leger stelt niks voor, jullie stadsmuren zijn niet dik, en hulp van andere landen krijg je niet als ze weten dat ik, de machtige Sanherib, de tegenstander ben. Of vertrouwen jullie op jullie God? Die zal jullie niet redden!'

De drie knechten zijn geschokt door de boodschap. Dan begint de commandant ook tegen de mensen op de stadsmuur te praten: 'Jullie koning Hizkia is een leugenaar. Hij kan jullie niet redden en God kan ook niet redden. Als jullie uit de stad komen en bij mij willen horen, mogen jullie mee naar mijn land. Dan zal ik jullie laten leven, anders niet.'

De knechten scheuren van verdriet hun kleren kapot en zo gaan ze naar koning Hizkia. Ze vertellen wat de commandant heeft gezegd. Koning Hizkia schrikt vreselijk. Ook hij scheurt zijn kleren als teken van groot verdriet. Wat nu?

Koning Hizkia wil dit met God gaan bespreken. Als hij blij of dankbaar is, gaat hij dat altijd in de tempel aan God vertellen. Nu hij verdrietig en geschrokken is, wil hij dit ook met God delen. De koning weet dat hij niet tegen de vijand op kan, maar God is machtiger! Als Hizkia in de tempel is, stelt hij God een vraag: 'Help, Here God! Wilt U mijn volk redden? Wilt U alstublieft luisteren en antwoord geven?'

God geeft Hizkia antwoord via de profeet Jesaja. Jesaja komt bij de koning in het paleis en zegt: 'Wees niet bang voor de spottende woorden van de commandant, koning. Zij zullen u geen kwaad doen. God



zal daarvoor zorgen.'

Dan komt er een brief van koning Sanherib. Een gemene brief. Sanherib schrijft: 'Denken jullie nou echt dat jullie God jullie zal redden? Vergeet het maar. Denk maar aan al die andere volken die wij overwonnen hebben. Hun goden konden ook niet redden. Jullie zijn van ons.'

En weer gaat koning Hizkia naar de tempel. Hij vouwt de brief open en legt deze neer. Dan bidt Hizkia: 'Here God, U ziet wat er in de brief staat. Ik weet dat U sterker bent. De andere volken hadden goden van hout of steen. U bent de levende God. U heeft beloofd dat U ons zult redden en U doet altijd wat U beloofd. Help ons, zodat alle volken op de aarde kunnen zien dat U de echte God bent.'

En weer heeft de profeet Jesaja een antwoord van God: 'Dit zegt de HEER, de God van Israël: 'Ik heb je gebed gehoord. Ik heb ook gehoord hoe Sanherib met Mij spot. Maar Ik zal met hém spotten. Het gaat hem niet lukken de stad binnen te komen. Ik bescherm de stad, want dat heb Ik beloofd''

Hizkia hoort dit aan met tranen in zijn ogen van blijdschap en dankbaarheid. Dan zegt hij eerbiedig: 'Dank U, mijn God. U bent onze Redder!'

Dit verhaal staat in de Bijbel. Je vindt het in het 2^e boek van Koningen, hoofdstuk 18 en 19.